

Trung tâm Giao lưu quốc tế Sapporo

"Tiếng Nhật cho người mới bắt đầu " Hajimeteno Nihongo Class

にゅうもん
入門2 / Beginner2

Trung tâm tiếng Nhật Hokkaido
Cô Abe Hitomi, cô Ooi Yuko

Nội dung bài học và những mẫu câu



Buổi 1	Giới thiệu bản thân はじめまして。Hajimemashite. これは、にほんごで なんですか？Kore wa Nihongo de nandeska? おいしいですね。Oishiidesne.
Buổi 2	Nói về bản thân và gia đình わたしのかぞくです。Watashi no kazoku des. さっぽろに すんでいます。Sapporo ni sundeimas.
Buổi 3	Bạn đi đâu, làm gì? Cái gì, ở đâu? うちで ひるごはんを たべます。Uchi de hirugohan o tabemas. ペンは、そこに あります。Pen wa sokoni arimas.
Buổi 4	Đề nghị một việc gì đó かさ、かしてください。Kasa, kashitekudasai. ペン、かりてもいいですか。Pen, karitemoiideska?
Buổi 5	Cùng nói về sở thích どんなスポーツがすきですか。Donna supootsu ga sukideska? ともだちと ときどき テニスをします。Tomodachi to tokidoki tenisu o shimas. Bạn sẽ thực hành kaiwa với tình nguyện viên
Buổi 6	Cùng nhau đi ra ngoài このバスは、さっぽろえきへ いきますか。Kono basu wa Sapporo eki e ikimaska? ここから ちかてつに のります。Koko kara chikatetsu ni norimas.
Buổi 7	Cùng nhau đi mua sắm このかばん、かわいいですね。Kono kaban, kawaiidesne. おべんとう あたためますか。Obentou atatamemaska?
Buổi 8	Cùng nói về dự định にほんで なにがしたいですか。Nihon de naniga shitaideska? りょうこうは どうでしたか Ryokou wa doodeshitaka? Bạn sẽ thực hành kaiwa với tình nguyện viên

【Đây là lớp học như thế nào】

- Giáo viên tiếng Nhật sẽ dạy bạn những câu nói cơ bản
- Cơ hội nói tiếng Nhật nhiều
- Buổi thứ 5 và 8, bạn sẽ được thực hành kaiwa với tình nguyện viên

【Cần gì cho buổi học?】 ※Vui lòng mang theo bút

- Giáo trình in sẵn
- Danh sách từ vựng
- Phiếu nhiệm vụ

【Lưu ý】

Nếu bạn đến trễ hoặc không thể tham gia buổi học, vui lòng liên hệ cho chúng tôi biết qua email.